



Toekomstgerichte Discipelschapsgroepen



Wat zijn deze groepen?

Toekomstgerichte Discipelschapsgroepen zijn kleine groepen gelovigen die Jezus onvoorwaardelijk willen volgen. Zij nemen hun roeping serieus, niet alleen tijdens positieve omstandigheden, maar juist ook in ongunstige situaties. Het zijn gelovigen die de *tekenen van de tijd* onderkennen. Zij zijn er van overtuigd dat we in de laatste fase van de huidige wereldgeschiedenis leven, voordat Jezus terugkomt. Zij willen toegewijd blijven aan de Grote Opdracht van Jezus in Mattheus 28.

Waar anderen buigen of zich soms mee laten drijven door krachten van buitenaf, blijven zij rechtop staan. Zij onderscheiden zich door Gods liefde te *blijven* delen, ongeacht de consequenties. Leden van deze groepen proclameren niet alleen de Hoop die in hen is, maar kiezen er ook voor om verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar te dragen.

Naar het voorbeeld van de gemeente in Handelingen 2 beloven zij elkaar ook in moeilijke tijden te ondersteunen, zowel op geestelijk als materieel gebied. Ze laten zich niet leiden door angst, restricties of propaganda, maar door het betrouwbare Woord van God.

VOOR GELOVIGEN:

- die Jezus en Zijn Woord onvoorwaardelijk willen volgen.
- die hun roeping serieus nemen, juist in ongunstige situaties.
- die de tekenen van de tijd onderkennen.
- die overtuigd zijn van de laatste fase van de huidige wereldgeschiedenis.
- die toegewijd willen blijven aan de Grote Opdracht.
- die recht op blijven staan onder druk en zich niet laten afleiden door angst en restricties.
- die willen wandelen in Gods liefde en deze willen blijven uitdelen.
- die verantwoordelijkheid nemen, ook voor elkaar.

***“Wat ben je bedroefd, mijn ziel en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.”***

Psalm 42:12 (NBV)

Waarom nu?

Sinds de huidige crisis uitbrak hebben we kennis gemaakt met beperkingen. Die beperkingen veroorzaakten in eerste instantie veel verwarring in onze kerken. Het was een mix van niet meer kunnen samenkomen, niet meer durven samenkomen en onzeker zijn over de gevolgen van het eventuele samenkomen met onze geestelijke broers en zussen. Veel mensen kwamen in een isolement terecht, want het praktisch onderhouden van liefdevolle relaties bleek ineens veel moeilijker dan voorheen.

Aan de andere kant: waar kringen goed functioneerden werd in deze periode de verbinding met God en met elkaar juist versterkt. En dat niet alleen tijdens de (huiskamer)bijeenkomsten, maar ook in het dagelijks leven.

In de nabije toekomst kan er veel gaan veranderen. Kerkgang en het samenkomen als kleine groep zal mogelijk bemoeilijkt worden.

Mogelijk zal de tegenwind voor christenen toenemen.

Staande blijven

Om staande te kunnen blijven als discipel is het belangrijk om lokaal en frequent samen te blijven komen met een groep van geestelijke broers en zussen, ook wanneer er (maatschappelijke) belemmeringen worden opgeworpen. *HoopOpHoop* biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere gelovigen in uw regio.

***Ik ervaar het als
heel bemoedigend
om juist in deze tijd
samen te komen
in zo'n kleine groep.***

***We hebben echt oog
voor elkaar en helpen
elkaar om ons oog op
Christus gericht
te houden.***

Marleen

***“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt,
maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.”***

Jesaja 40:31 (NBV)

Kerkelijk of interkerkelijk?

Theologische verschillen hoeven geen probleem te zijn binnen deze groep. Integendeel. We accepteren elkaar, hebben elkaar lief en staan samen op hetzelfde geestelijk fundament: Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane Heer die Hoop en redding biedt aan mensen die in een wereld leven, die steeds donkerder wordt. We vullen elkaar aan en hebben een gezamenlijke roeping om God te eren en elkaar te ondersteunen tijdens onze pelgrimsreis.

Daarnaast zoeken we naar open deuren om het goede nieuws met Hoop en verwachting voor de toekomst, bekend te maken.

Voorwaarden

Iedere groep bepaalt zelf de afspraken die zij willen maken over de invulling van bijvoorbeeld de bijeenkomsten, de frequentie van samenkomsten, de omvang van de groep, onderlinge praktische hulpverlening, leiding etc.



**In de Toekomstgerichte
Discipelschapsgroepen
accepteren we elkaar,
hebben elkaar lief
en staan samen op
hetzelfde geestelijk
fundament:
Jezus Christus.**





VRAGEN?

Zoek je zo'n discipelschapsgroep om daaraan deel te nemen?

Op de website van *HoopOpHoop* zullen stapsgewijs de contactgegevens van nieuwe groepen vermeld worden.

Heb je al zo'n discipelschapsgroep en is er ruimte voor meer deelnemers?

Meld je dan aan via ons mailadres info@hoopophoop.nl voor nadere kennismaking. En informeer hoe wij anderen kunnen doorverwijzen naar jou.

Wil je graag starten met een Toekomstgerichte Discipelschapsgroep?

Kom dan naar het eerstvolgende leiderschap seminar. Kom het liefst met een andere christen die dat verlangen ook heeft, zodat jullie daarna samen kunt optrekken om een nieuwe groep te gaan faciliteren.

Wat we vrijblijvend aanbieden aan de leiders van deze groepen:

- regelmatig terugkerende bijeenkomsten van het HOH-platform
- toerusting voor groepsleiders
- praktische handvatten voor het ontwikkelen van onderlinge betrokkenheid en zorg
- praktische tools en toerusting voor het delen van het Evangelie in de omgeving
- informatiebijeenkomst in jouw regio (op verzoek)